

Oplevelser i Tirana.

Vi havde hjemmefra forsøgt at reservere plads på Hotel Palma i Tirana, men det lykkedes ikke. Da vi kørte ind i Tirana var der derfor mange ting at holde øje med, trafikken, de dårlige veje, navigere gennem byen uden vejskilte, (som der kun er få af) og sluttelig finde et sted at bo. Det hele lykkedes efter at vi havde ligget og kørt lidt rundt efter Hotel Palma. Vi endte tilfældigt ud for Hotel Dajti og her endte vi med at bo (pris 65 Euro). Hotellet ligger rigtigt godt omkring 300 m fra Skanderbeg pladsen, som er Tiranas "Rådhusplads". Hotellet er berømt for at være stedet hvor udenlandske overhoveder boede, når de besøgte det kommunistiske Albanien. Det er et af de få hoteller i Tirana der endnu ikke er blevet privatiseret (sker gradvis fra 2. halvdel af 2005), så derfor er standarten ikke særlig god, men det er en stor oplevelse at gå rundt i de store rum og man næsten fornemmer, at her har mange betydende statsoverhoveder boet. Vi havde på hotellet en sjov oplevelse med receptionisten, som ikke havde nogen penge at give tilbage med da vi skulle betale. Vi skyldte 15 Euro, men dem kunne vi bare betale, når vi fik lige penge og det gjorde vi så. Mens vi boede på Hotel Dajti, var vores bil hele tiden placeret på hotellets bevogtede parkeringsplads.

Den dag vi kom til Tirana, var vi om aftenen til en stor koncert på Skanderbeg pladsen, hvor den populære popgruppe "Elita 5" spillede. Det var en spændende oplevelse at stå der, sikkert som de eneste danskere og opleve koncerten med albanerne.

På 2. dagen i Tirana var det så varmt, at vi opholdt os i skyggen den store park "Parku Pinia" i omkring 5 timer.